

Terugblik op het bezoek aan Weleda op 20220727 door Jannilies Smits van Burgst

27 juli vond sinds lange tijd weer een excursie plaats. De reis was naar de biodynamische tuinen van Weleda in Zoetermeer.

Christien had aangeboden om te rijden. Door de vakantieperiode was het vrij rustig op de weg en kwamen we op tijd aan.

We werden welkom geheten door Jan Graafland die ons een rondleiding zou geven. Hij vertelde over het ontstaan van de tuinen en het gebruik van de planten voor medicinale, maar ook voor cosmetische doeleinden. Deze verzorgingsproducten zijn het verdienmodel van het bedrijf Weleda, dat wereldwijd vele vestigingen heeft.



Jan houdt zich bezig met het ontdekken van de geneeskrachten die in vele planten te vinden zijn. Dat doet hij al zo'n 20 jaar op deze locatie. Eigenlijk liggen de tuinen (die 25 jaar geleden zijn gestart) middenin een industriegebied, wat als voordeel heeft, dat vrachtauto's het bedrijf gemakkelijk kunnen bereiken. Eenmaal in de tuin merk je niets meer van die industrie.

Na een kopje koffie of thee als welkom vertelt Jan bevlogen over de wisselwerking tussen plant, mens en omgeving: "De tuin is een oase vol leven" is een uitspraak van hem.

Zijn verhaal heeft duidelijk ook een filosofische inslag, wat weer een goede wisselwerking opleverde met de toehoorders. Hij vroeg zich zelfs af of wij wel "gewone" Groei&Bloeiërs waren, zo geïnteresseerd werden er gerichte vragen gesteld. Mede daarom mochten we ook een kijkje nemen in de ruimte waar de diverse tincturen in grote flessen liggen opgeslagen.

Natuurlijk liet hij ons de diverse compostplaatsen (een voor plantenresten, de ander voor bladafval) en de manier van werken daarmee zien.

Bijzonder vond ik ook hoe de groei van plantendelen niet alleen samengaan met het seizoen, maar ook dat ze een soort rekenkundige wetmatigheid in groeiverhoudingen bezitten.

Na afloop hebben we met elkaar geluncht op het terras met picknickbanken. Verrassing van Els Pruijssers: bij de koffie trakteerde ze ons al op heerlijke aardbeiencake, tijdens de lunch kwamen de lekkerste hapjes tevoorschijn, gezellig uitgesteld op een vrolijk tafelkleedje. Bordjes, servetten en zelfs een fruitsapje en glazen. Een hele organisatie en gesjouw. Els, heel erg bedankt voor al het werk vooraf en de presentatie ter plaatse. Het was heerlijk.



Nadat we Jan hartelijk hadden bedankt voor zijn rondleiding, zijn we in de middag weer naar huis gereden, maar niet nadat een aantal mensen nog het door Jan Graafland geschreven boek "Groene genade" hadden gekocht en door hem van een persoonlijke boodschap hadden laten voorzien.

Het was in een alle opzichten geslaagd bezoek. Jammer, dat maar negen mensen hebben deelgenomen. (Christien, bedankt dat we mochten meerijden)



Ik vond het heel leerzaam en gezellig  
Jannilies