

Groei & Bloei Waterweg-Noord

Nieuwsbrief januari 2022

Helaas nog geen nieuw programma met activiteiten voor het komende seizoen. Als het er naar uit ziet dat we weer wat kunnen organiseren gaan we dat als een speer doen. Van alle afdelingen van Groei & Bloei krijg ik nieuwsbrieven met afgelaste activiteiten, dus we zingen het gewoon maar even uit tot we "groen licht" krijgen om iets te organiseren.

Ik doe ook nog even geen oproep aan u om plantjes te komen kopen voor het goede doel. Wel kan ik met een beetje trots vertellen dat dit jaar een bedrag van € 1400,00 aan Hulphond Nederland overgemaakt kon worden. Een recordbedrag sinds we met dit goede doel begonnen zijn. Nogmaals dank aan de sponsors, kopers en gulle gevers.

Net als met het niet kunnen plannen van activiteiten, moeten we ook de leuke les vooruitschuiven die de voorlichtster van Hulphond Nederland met haar hulphond komt geven bij het Lentiz College. Dat zal wel richting zomer worden.

Verder is er een klein beetje winterrust, hoewel de tuin, als het zonnetje schijnt, toch niet heel winters aandoet. Als ik de bijkeukendeur open doe ruik ik de zoete geur van de sarcococca (links) en de Lonicera fragrantissima (rechts) heerlijk!!



En verder in de tuin zie ik al hier en daar de sneeuwklompjes verschijnen, de helleborussen hebben al laag bij de grond gekleurde bloemknoppen en de roodborst, heggemus en winterkoning zingen dat het een lieve lust is.



Veel te doen is er niet in de tuin, hooguit het blad dat de merels uit de borders op het pad hebben gespit, er weer in vegen, de watervaten controleren of er toch niet per ongeluk water ingestroomd is, de trage slakken in het kasje vangen, schimmelblaadjes opruimen, ramen wisselen enz. enz. De koukiemers zijn gezaaid en de bollen opgepot. Je zou denken dat alles klaar is, maar dat is niet zo. Binnen ligt nog werk te wachten: de zaden voorraad moet uitgezocht worden, want zaden blijven niet eeuwig kiemkrachtig, de laatste zelfgeogste zaden moeten geschoond en gelabeld en er moeten weer leuke nieuwe soorten worden besteld.

Daarna moeten er zaaischema's gemaakt worden want "It giet oan" in februari met de pepers natuurlijk. Dit jaar heb ik weer diverse soorten peper-, paprika en tomatenzaden besteld bij Diana's mooie moestuin (voor een heel schappelijk prijsje!).

De foto hiernaast is niet van mij maar van Diana.



De pepers hebben een redelijk lang groeiseizoen en moeten vrij warm gezaaid worden. Ze gaan dus in de "propagator" die ik geërfd heb, vorig jaar is dat ook goed gelukt. De doorzichtige deksel is niet meer je van het, maar met wat voorzichtigheid blijft die hopelijk nog wel een seizoen bruikbaar. Misschien zou een groeilamp erboven ook wel een idee zijn, dan wordt het resultaat nog beter.

Zodra de eerste zaailingen boven de grond staan schrijf ik weer een update. Kijk in de tussentijd eens op de site van Diana's mooie moestuin (ja, dezelfde Diana die ook voor het tijdschrift Groei & Bloei heeft geschreven en Landleven), daar is van alles te beleven op moestuingebied.

<https://mooiemoestuin.nl>

En..... als u zelf iets leuks te vertellen hebt over uw tuin of mooie foto's maakt, mail ze dan even naar mij dan maak ik daar weer een nieuwsbrief van.

pzwaard@caiway.nl

Groet, Thérèse